

Beleidsplan

Versie 0.2

Januari 2016

Inhoudsopgave

| | |
|--|----------|
| Inhoudsopgave | 2 |
| Visie | 3 |
| Kernwaarden | 4 |
| 1. Evangelie Centraal | 4 |
| 2. Eigentijds en Relevant..... | 4 |
| 3. Echtheid | 4 |
| 4. Excelleren..... | 4 |
| 5. Eenheid | 5 |
| 6. Eenvoud | 5 |
| Activiteiten..... | 6 |
| 1. BrugZondag..... | 6 |
| 2. BrugKids | 6 |
| 3. BrugBrunch | 7 |
| 4. BrugDienst..... | 7 |
| 5. @home..... | 7 |
| 6. Eindhoven en de wereld dienen | 7 |
| Organisatie | 8 |

Visie

De Brug is een missionaire gemeente, ontstaan in 2012 in Eindhoven met de visie om niet-kerkelijke mensen in Eindhoven en omstreken op een eigentijdse manier te bereiken met het evangelie en hen te helpen om toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden.

De visie is bewust twee paden:

Allereerst het **bereiken van niet-kerkelijke mensen met het evangelie**, het goede nieuws wat God gedaan heeft voor ons allen door het leven en de persoon van Zijn Zoon, Jezus Christus. Wij geloven dat God de lokale kerk geroepen heeft om deze boodschap te verkondigen aan iedereen die het horen wil. Niet alleen met woorden, maar ook met daden.

Eindhoven telt meer dan 200.000 mensen die dit goede nieuws nog niet kennen. In de regio zijn dit er meer dan een half miljoen. Ook zijn er veel mensen die in het verleden wellicht onderdeel geweest zijn van een kerk, maar zich daar niet meer thuis voelen. De Brug wil zich specifiek richten op deze groep mensen om hen (terug) te brengen in een herstelde relatie met God. Uiteraard kunnen we dat niet alleen. Waar mogelijk werken we samen met andere kerken en zullen we nieuwe kerken planten in Eindhoven en de regio als we daarmee meer mensen kunnen bereiken.

Ten tweede willen we **mensen helpen om toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden**. We geloven dat we tot bloei komen, rust en vrede vinden, als we groeien in onze relatie met God en Zijn principes toepassen op alle aspecten van ons leven. We willen elkaar daarmee helpen door onze levens met elkaar te delen en samen op missie te zijn in onze geloofsgemeenschap.

Kernwaarden

Om onze visie vorm te geven, hebben we een aantal richtinggevende kernwaarden voor de activiteiten die we ondernemen. Deze kernwaarden vatten we samen in een lijstje met 6 E's:

1. Evangelie Centraal

We geloven dat het evangelie het beste nieuws ooit is, namelijk dat God betrokken wil zijn in ons leven, als Vader, zonder dat wij Zijn liefde hoeven te verdienen. Deze liefde van God getoond door het evangelie is tijdloos en relevant voor iedereen. Dit willen we delen met de mensen om ons heen en uitdragen door de manier waarop we leven. Het evangelie blijft ons veranderen zodat we meer op Christus gaan lijken.

2. Eigentijds en Relevant

Wat we doen en wat we zeggen sluit aan bij de belevingswereld waarin wij leven anno nu. We gebruiken hedendaagse muziek, actuele thema's, begrijpelijk taalgebruik en een moderne stijl om Gods boodschap op een toegankelijke wijze te presenteren voor mensen in de 21^e eeuw. We adresseren de behoeften van de mensen om ons heen maar tegelijkertijd houden we vast aan de eeuwenoude boodschap van de Bijbel.

3. Echtheid

We willen authentiek zijn. We zijn open en eerlijk over ons leven. We zijn niet perfect en willen graag dat mensen komen zoals ze zijn in de situatie waarin ze zich bevinden. Tegelijkertijd geloven we dat God een beter plan met ons heeft waardoor we niet blijven zoals we gekomen zijn. We investeren tijd in elkaar en bouwen elkaar op.

4. Excelleren

We waarderen uitmuntendheid en geloven dat dit God eert en mensen inspireert. Daarom doen we alles wat we doen zo goed mogelijk. We geven het beste van onze tijd en talenten. Omdat we graag willen dat iedereen bijdraagt, helpen we mensen te ontdekken waar ze goed in zijn. We geloven dat als mensen op de plek zitten die het beste bij hun talenten past, dit niet alleen leidt tot passie en een beter resultaat, maar ook voldoening en vreugde geeft.

5. Eenheid

We hechten waarde aan samenwerking met andere kerken. Waar mogelijk proberen we onze eenheid te versterken door cursussen, programma's en trainingen gratis te delen, zodat iedereen er profijt van heeft. We willen geen kerk zijn die groeit ten koste van andere kerken.

Ook in de omgang met elkaar willen we ondanks onze verschillende persoonlijkheden eenheid zoeken. We praten niet over elkaar, maar met elkaar, en hebben het beste met elkaar voor.

6. Eenvoud

We houden van eenvoud. Als dingen simpeler kunnen dan willen we dat om de toegankelijkheid te vergroten. Eenvoud betekent niet gemakkelijker – vaak kost het juist meer inspanning om iets op een eenvoudige manier te doen.

Activiteiten

Onze activiteiten zijn er op gericht om onze visie zo goed mogelijk in te vullen. We hebben geen activiteiten omdat ze ‘moeten’, maar omdat we geloven dat ze effectief zijn. We vinden het niet erg om nieuwe activiteiten te starten, maar ook niet op bestaande activiteiten te stoppen als we onze tijd beter aan iets anders kunnen besteden.

Een aantal van de grote activiteiten staan hieronder vernoemd.

1. BrugZondag

Om aan het eerste deel van onze visie vorm te geven, organiseren we op zondag laagdrempelige diensten. Alles in de dienst is er op gericht om onze gasten welkom te laten voelen zodat ze een persoonlijke ontmoeting met God kunnen ervaren. Er worden een aantal liederen gespeeld, een actueel thema wordt aangesneden met behulp van video, en er is een toespraak over een relevant onderwerp. Vooraf en na afloop is er tijd voor koffie en thee met iets lekkers. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

De zondagse diensten duren ongeveer een uur en vinden plaats op zondagochtend – een moment dat onze doelgroep een redelijke lege agenda heeft. De diensten worden opgenomen zodat mensen al voordat ze de Brug bezoeken een indruk hebben van wat er gezegd wordt.

Voor de BrugZondagen hebben we een locatie nodig, licht, geluid en aankleding van de ruimtes. Een groot deel van ons budget gaat hier dan ook naar toe.

2. BrugKids

Voor kinderen tot en met groep acht is er op zondag BrugKids – een eigen programma. Kinderen vallen net zo goed onder de doelgroep als volwassenen. Wij willen hen niet alleen een geweldige ochtend geven samen met leeftijdsgenootjes, maar ook hun helpen om een stap verder te komen in hun relatie met God. De vragen en thema's tijdens BrugKids zijn uiteraard aangepast aan de leeftijden en niveaus van de kinderen.

Voor oudere kinderen sluiten we ons aan bij RockSolid en LEF programma's die door andere kerken geleid worden. Ook kijken we naar missionaire mogelijkheden voor onze jongeren, bijvoorbeeld door samen te werken met M21 of buitenlandse reizen.

3. BrugBrunch

Al sinds het begin van de jaartelling kwam de kerk bij elkaar om samen te eten en te drinken. Wij denken dat dit een mooie laagdrempelige manier is om elkaar beter te leren kennen. Op een aantal zondagen organiseren we dus een BrugBrunch waar we mensen kunnen uitnodigen om met ons een lunchmaaltijd te eten.

4. BrugDienst

Om vorm te geven aan het tweede deel van onze visie – mensen helpen om toegewijde volgelingen van Jezus te worden – organiseren we gedurende de week diensten voor mensen die Jezus willen volgen. Deze diensten zijn bedoeld om geloofsverdiepend te zijn en opbouwend in onze relatie met God. Elementen in deze diensten zijn aanbidding van God, het lezen uit en bestuderen van de Bijbel, samen bidden, en avondmaal vieren. Thema's van de BrugDiensten worden doorgesproken in de @home groepen.

5. @home

De @home groepen in de Brug is de plek waar het gemeentelven plaatsvindt. Een @home is een vaste groep van 6-10 mensen die elkaar om de week 's avonds bij iemand thuis ontmoeten. Op deze avonden bespreken wij de onderwerpen die aan bod komen in de BrugDiensten.

De @home is bedoeld om elkaar verder op weg te helpen in onze wandel met God, om elkaar te bemoedigen, en voor elkaar te bidden. Hier leren we hoe het evangelie en de liefde van God voor ons uitwerkt in de praktijk van het dagelijks leven.

6. Eindhoven en de wereld dienen

We willen geen consument zijn van de stad Eindhoven, maar juist teruggeven aan de stad, wat tot opbouw en bloei van de stad leidt. We werken mee aan initiatieven om de stad te dienen met woord en daad.

Ook op globale schaal willen we graag een steentje bijdragen. We maken deel uit van het Acts 29 netwerk – een diverse, wereldwijde familie van kerken die kerken planten. Regionale noden uit dit netwerk (bijvoorbeeld de huidige vluchtelingen problematiek) willen wij van harte ondersteunen.

10% van onze inkomsten willen we weggeven aan deze initiatieven om zo zichtbaar te maken dat wij dit niet alleen zeggen, maar ook menen.

Organisatie

De Brug wordt momenteel geleid door een onbezoldigd voorganger die aansturing geeft aan de diverse vrijwilligers die verantwoordelijkheid nemen voor taakgebieden binnen de Brug. Denk hierbij aan het kinderwerk, de techniek, catering, de muziek en de leiders van de @homes.

Er zijn een aantal voordelen om in deze fase geen beloningsbeleid te hanteren voor de voorganger. Ten eerste kan een jonge, startende kerk het geld goed gebruiken om te investeren in middelen om te starten. Dit is duidelijk te zien in ons financieel overzicht. Ten tweede dwingt dit de voorganger om een (seculiere) baan te blijven houden zodat hij midden in de maatschappij blijft staan. Dit helpt in onze visie om eigentijds en cultureel relevant te blijven. Ten derde is het nu meer vanzelfsprekend dat iedereen zijn talenten inzet aan het werk van de Brug, en dat dit niet een taak is van alleen de voorganger.

Wel denken wij dat het een Bijbels principe is om oudsten aan te stellen over de gemeente, zodat de verantwoordelijkheid niet op de schouders van één individu rust. In het komend jaar zal dit meer vorm krijgen.